



2006-01-17

Nacka Miljövårdsråd
Björn Strehlenert
Sleipnervägen 15
133 38 Saltsjöbaden

Jägmästare Liselott Eriksson
Mellanvägen 12
134 32 Gustavsberg

Synpunkter från Nacka Miljövårdsråd på ”markanvändningsplan Erstavik”

Nacka Miljövårdsråd är en politiskt obunden förening i Nacka med såväl företag som enskilda som medlemmar. Föreningen verksamhet består huvudsakligen att som remissinstans i miljö – och byggnadsärenden i Nacka bevaka ärenden som berör miljön - i vid bemärkelse - i kommunen.

Vi tror oss ha förstått att du har fått ett uppdrag att som projektledare leda ett projekt rörande erstaviksområdets framtid som kultur – och friluftsområde, varför vi här vill framföra föreningens synpunkter på nämnda område.

Den ”gröna kilen” Erstavik är ständigt utsatt för ”attacker” från olika intressen och en av vår förenings huvuduppgift är att bidra till att skydda och bevara området som naturrekreationsområde för de boende i sydöstra stockholmsområdet. Med Erstavik menar vi både fideikommisset och de delar av kilen som har kommunalt ägande.

Det kan nog konstateras att de 2 400 ha som det handlar om inte kan ses som en homogen enhet, dels drivs ett jord – och skogsbruk på huvuddelen av området, dels utnyttjas området som friluftsområde väldigt olika i olika delar.

Vad gäller jord – och skogsbruket så är vår förening mycket angelägen om att det får fortgå i ungefär nuvarande banor, med brukade åkrar, öppna ängar och ett småskaligt skogsbruk. Denna för området naturliga verksamhet har under åren tämligen väl samsats med natur – och miljöintressen. Fastighetsägarnas hittills måttfulla skogsavverkning genom åren har bidragit till detta.

En sak som vi som förening och även alla som utnyttjar området som rekreationsområde värdesätter är att fideikommissarierna har förmått att hålla biltrafiken borta från vägarna i Erstavik. Skulle till exempel slottet förvandlas till en kursgård eller liknande så kan var och en förstå hur utvecklingen i detta avseende skulle bli. **Friheten från biltrafik är ett av områdets stora värde.** Utnyttjandegraden är som sagts olika i olika delar av erstaviksområdet, i västra delen –väster om Ältavägen – ligger stora bostadsområden, Kärrtorp, Bagarmossen Björkhagen med fl. Utnyttjandet av området kan här liknas vid Liljanskogens norr om Östermalm. Här vistas många ”dagisgrupper”, flanerande

pensionärer och liknande, samtidigt som många särintressen tränger på för att komma åt mark.

Den gröna kilens spets ligger ju vid Hammarbybacken, ett enastående läge nästan inne i stan. Tyvärr ligger den sorgglustiga skidbacken på samma plats. Platsen som ju är en entrén till erstavikskilen är ganska ”stökig”. Området ligger, vad vi förstår, utanför det område som du fått i uppdrag att utreda, men vi vill ändå påtala problemet.

Söder om Erstaviken ligger ett öppet parti med vackra beteshagar. Detta område är ganska svåråtkomligt och således synnerligen fridfullt för den som letar sig dit. Det är troligen bäst att det får förbli som det är, men då måste där betas kontinuerligt

Norr om Erstaviks herrgård och Hermansdal går det en cykelstig till erstaviksbadet. Den är i uselt skick, knappt cykelbar. Borde åtgärdas.

Mitt i erstaviksskogen ligger en sedan några år nedlagd skjutbana. Här borde snyggas till, likaså runt Telias två master.

Älta har under senare år kommit att bli ett expanderande område och här finns planer på byggnation i tömda grustäcker alldeles in på fideikommissets gräns.

Det oroar oss. Likaså planer på golfbanor inne i området från Tyresösidan.

I den norra delen, från Erstaviken upp mot bebyggelsen i Saltsjöbaden och Fisksätra – finns en hel del inte alltför kulturpåverkad mark (Denna typ av hållmarker lär vara bland de mest urskogsmässiga som finns i detta land). På den branta sydvända bergslutningen ner mot Erstaviken finns en del rara växter och insekter. I skogen runt sjön Trehörningen återfinns en del fåglar som man inte så ofta träffar på i våra nejder, i sjöarna i området huserar bäver. Vår förening är synnerligen angelägen att detta område lämnas ifred.

Gröna dalen kallas ett område mellan Fisksätra och Saltsjöbaden, egentligen en bit av den gamla stockholmsvägen, som är en omtyckt promenadväg mellan de två kommundelarna. Öppet natur, inga bilar och ingen bebyggelse skapar en rofylld atmosfär. Området är utsatt exploateringsintresse från olika håll. Vår förening och troligen de flesta boende i trakten vill ha Gröna dalen kvar i nuvarande skick.

Avslutningsvis vill vi säga att vi vet att de gröna kilarna runt Stockholm är satta under ett betydande tryck med avseende på behovet av byggbar mark och att skydda dessa grönområden är en ständig kamp, med många besvikelser för oss naturintresserade. Vi har också en känsla av att intresset för skog och mark och naturupplevelser i största allmänhet har mattats något i den yngre generationen. Det är således angeläget att kilarna presenteras och görs tillgängliga för den ”breda allmänheten”. Samtidigt är det av största vikt att orördheten, fridfullheten och naturkänslan finns kvar. Erstaviksområdet har ännu kvar mycket av detta och vi i Nacka Miljövårdsråd hoppas att det skall så förbli.

För Nacka Miljövårdsråd enligt uppdrag

Björn Strehlenert
styrelseledamot

